

## Welkom op ons "paradijs op Eerde"

In het bosrijke gebied ten zuidoosten van Ommen ligt het kampeerterein Landgoed Eerde van Scouting Nederland, een klein en rustig kampeerterein. Padvinders hebben dit prachtige gebied 100 jaar geleden ontdekt en de scouts van de 21ste eeuw vinden de weg nog steeds naar dit ongerepte stukje bos langs de rivier de Regge.

Landgoed Eerde is een van de weinige terreinen in Nederland waar je nog heerlijk primitief kunt kamperen, zoals de mogelijkheid om een kampvuurtje te stoken. Op het terrein zijn weinig voorzieningen en dat is juist de charme. Er is stromend water en je kunt er naar de wc. Verder niet.

### **Vrijwilligers zijn cruciaal**

Met een team van zo'n 20 vrijwilligers zetten we ons in om het primitieve kamperen mogelijk te blijven maken. Waar zouden we zijn, zonder mensen die in het kampeerseizoen alles in goede banen leiden. Maar nog véél belangrijker, mensen die in het voorjaar, voordat de eerste kampeerders komen, de gebouwen en het bos weer klaar hebben gemaakt, het water weer hebben aangesloten, dode en gevaarlijke bomen hebben opgeruimd, de oprukkende bramen een halt hebben toegeroepen en al die honderden andere klussen hebben uitgevoerd die nodig zijn om kampeerders te laten kamperen en genieten van de natuur.

En als de rust dan weer terug is in het bos, zo rond oktober, het terrein en de gebouwen weer klaar maken voor de winterslaap.

Dankzij die honderden vrijwilligers, van de afgelopen 100 jaar, kunnen we nu ons eeuwfeest vieren.

Dankzij de goede verstandhouding met onze 'huisbaas', de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, kunnen we ook plannen maken voor de komende 30 jaar. Aan het begin van ons feestjaar tekenen we de opstalovereenkomst en het huurcontract. Toekomstplannen hebben we ook, op de planning staat een nieuwe materiaalschuur.

Maar bovenal gaan we ons inzetten om kamperen, dicht bij de natuur, ook voor de komende generaties te behouden.



Eerde, 13 april 2013  
Jan van der Spek, voorzitter beheerteam