

## De slaper in het dal

Niet onvermeld mag blijven het graf van de verzetsstrijder Frits Herbert Jordens aan de oever van de Regge. Als men het kampeerterein afloopt bij het Stafhuisje en dan linksaf naar de Regge gaat, vervolgens rechtsaf langs de Regge de oever een klein eindje volgen. Aan de rechterkant kan men dan een smal paadje vinden wat het bos ingaat, dat eindigt op een heuveltje tussen de ruigte. Daarop staat de grafsteen met een Franse tekst.



### **Onderduikers en Geallieerde vliegers...**

Frits Herbert Jordens, een bankierzoon uit Arnhem, geboren op 23 juni 1919, kampeerde tijdens zijn jeugd veel op het landgoed "Eerde" en was bekend met de familie Van Pallandt. Hij was rechtenstudent te Utrecht en hielp in 1942 bij het onderduiken van Joodse kinderen, toen hij op Eerde verbleef.

Vanaf midden 1943 tot aan zijn dood redde en begeleidde hij de terugkeer van geallieerde vliegers.

In Hasselt (België) werd hij gepakt door de Duitsers en op 2 maart 1944 gefusilleerd.

Hij was korte tijd voor dit fatale moment getrouwd met een dochter van een kennis van Baron van Pallandt.

Na de oorlog werd Jordens op verzoek van zijn vrouw en met toestemming van de betreffende autoriteiten, herbegraven onder Eerde, waar hij altijd zo gaarne verbleef.

Titus Leeser, de bekende, in de oorlog op Eerde wonende beeldhouwer, beitelde in de plaat op de keisteen, die op het graf staat, naast de personalia, de laatste twee regels van het sonnet:

### **"Le dormeur du val"**

(de slaper in het dal).

Deze twee regels luidde:

"Il dort dans le soleil,  
la main sur sa poitrine,  
ranquille; il a deux trous  
rouges au côté droite"

Vrij vertaald:

"Hij slaapt rustig in de zon,  
de hand op de borst;  
hij heeft rode gaten  
aan de rechterzijde".



Deze regels zijn van de Franse dichter Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891).

(Bron: <http://www.4meicomite-vroomshoop.nl/m4a.htm>)